

Χαιρετισμός του προέδρου Απαμιάν Χάικ ,του Συλλόγου Λαϊκής Αλληλεγγύης Ελλάδας, στην παρουσίαση του βιβλίου "Η ιστορία μας γράφεται ακόμη" στο Διεθνές Βήμα.

«Αξιότιμη κυρία πρέσβειρα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Επισκέφτηκα την Κούβα το 2015 με μια ομάδα ατόμων που ήθελαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προσφέροντας δωρεάν εργασία και έτσι να γνωρίσουν τη χώρα. Συμμετείχαμε καθημερινά στην αληθινά πραγματική ζωή της χώρας. Όλες οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες είναι βασισμένες στις ανάγκες των ανθρώπων, την εκπαίδευση, την έρευνα, την ιατρική περίθαλψη, τις καλλιτεχνικές δημιουργικές δραστηριότητες κτλ.

Η παραγωγή τροφίμων σέβεται το περιβάλλον παρόλο που υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες για την ανάπτυξή τους, όπως γενικά και σε όλη την παραγωγή , κι αυτό εξαιτίας του άδικου και οδυνηρού αποκλεισμού της Κούβας.

Ο Σύλλογος Λαϊκής Αλληλεγγύης Ελλάδας σε συνεργασία με την γαλλική οργάνωση Secours Populaire Francais οργανώνουμε κοινές δράσεις και ενημερώσεις για την άρση του αποκλεισμού και εκφράζουμε την συμπαράστασή μας έμπρακτα. Η Κούβα παρέχει σε πάνω από 60 χώρες ιατρική βοήθεια και όχι μόνο. Από την αρχή των συνεχόμενων επιδημιών έχει καλέσει την διεθνή κοινότητα για μια συνεργασία επισημαίνοντας... «Αν το αφήσουμε σε μελλοντικές γεννιές, ίσως είναι πολύ αργά»

Θα ήθελα να σημειώσω την εξαιρετική και ανανεωμένη δραστηριότητα των λαϊκών επιτροπών υπεράσπισης της επανάστασης CDR (Comités de Defensa de la Revolución), που έχουν τον ρόλο να σχεδιάζουν, να αποφασίζουν και να εκτελούν τις δράσεις τους και... να συμμετάσχουν στην διαδικασία του κυβερνητικού ελέγχου.

Τα CDR δίνουν την δυνατότητα ατομικά σε κάθε κουβανό να είναι ενεργός ώστε συνειδητά να συμμετάσχει στη συλλογική διαδικασία για την σταδιακή οικοδόμηση της Άλλης κοινωνίας.

Η ιστορία τους γράφεται ακόμη...

Οι συνεχείς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, η υπέρβαση της τάξης των πραγμάτων, τους ωθούν στην στόχευση μιας νέας κοινωνίας, όπου στο επίκεντρο είναι ο χειραφετημένος άνθρωπος απ' όλα του τα δεσμά, η κοινή αλληλεγγύη, η κοινή ανθρωπότητα. Αυτή είναι η επιλογή τους και πρέπει όχι μόνο να τη σεβαστούμε αλλά να την κάνουμε πράξη στις δικές μας κοινωνίες με τις δικές μας συνθήκες.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Νατάσσα Τερλεξή, για το εξαιρετικό άρθρο της στον ελληνικό τύπο.

Και θα ήθελα να κλείσω με ένα απόσπασμα από τις τελευταίες ομιλίες του Fidel Castro.

« Η χώρα μας δεν δίνει βόμβες σε άλλους λαούς,

δεν στέλνει χιλιάδες αεροσκάφη για να βομβαρδίσουν πόλεις,

οι δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες και γιατροί που έχει,

έχουν εκπαιδευτεί για να σώζουν ζωές.

Ζήτω η αδελφοσύνη των λαών, Ζήτω η ανθρωπότητα

Μέχρι την παντοτινή νίκη!»