



Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

Vol. 83/No.50

21 Δεκεμβρίου 2020

Άρθρο της Σύνταξης

Δουλειά, υγειονομική περίθαλψη για όλους/ες με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης

Οι εργαζόμενοι, από τους αγρότες στην Ινδία μέχρι τους εργάτες που παλεύουν ενάντια στα αφεντικά της Ρέμινγκτον στο Ίλιον της Νέας Υόρκης, βρίσκουν τρόπους να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στις προσπάθειες των εργοδοτών να χρησιμοποιήσουν τα λοκντάουν που επιβάλλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για να μειώσουν τις θέσεις εργασίας και να ρίξουν τα βάρη της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος στις δικές μας πλάτες. Χρειάζεται να βρισκόμαστε στη δουλειά ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους συναδέλφους μας για να προβάλλουμε αντίσταση. Καθώς συνεχίζει η διασπορά του θανατηφόρου κορονοϊού, γίνεται ξεκάθαρο όσο ποτέ άλλοτε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να στηρίζονται στα αφεντικά και την κυβέρνησή τους για την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.

Η εργασία μας παράγει υπεραρκετό πλούτο για την παροχή φροντίδας σε οποιονδήποτε άνθρωπο μολύνεται από τον κορονοϊό ή αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υγείας, καθώς και για την τάχιστα μαζική παραγωγή και διανομή του εμβολίου. Αλλά στον καπιταλισμό, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ένα εμπόρευμα για την άντληση κέρδους για τους ιδιοκτήτες των νοσοκομείων, των γηροκομείων, των ασφαλιστικών εταιρειών, των φαρμακευτικών και άλλων σχετικών βιομηχανιών στον τομέα της υγείας.

Οι κυρίαρχοι καπιταλιστές δεν στέκονται στην ουρά για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, και δεν τους νοιάζει αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν αρκετούς από εμάς να δουλεύουν για να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους. Οι αστοί πολιτικοί δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μόνο η εργατική τάξη μπορεί να αναλάβει αυτό το καθήκον.

Όπως ακριβώς και με την εκπαίδευση και την συνταξιοδότηση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ένα *κοινωνικό* ζήτημα για το οποίο η εργατική τάξη και τα συνδικάτα θα πρέπει να διεξάγουν έναν αγώνα. Χρειάζεται να οργανωθούμε για να παλέψουμε για μια χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και για όλες από την «κούνια μέχρι τον τάφο», και όχι για θλιβερά ανεπαρκή προγράμματα ασφάλισης που στηρίζονται στις εταιρείες και συνδέονται με τα κέρδη των αφεντικών, ή για οποιοδήποτε άλλο πλάνο ασφάλισης.

Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να εθνικοποιηθούν και να λειτουργήσουν υπό τον έλεγχο των εργαζομένων ώστε να εξασφαλιστεί η παραγωγή ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού εμβολίου σε ικανοποιητική ποσότητα για την προστασία όλων σε αυτή τη χώρα και παγκοσμίως. Μόνο η εργατική τάξη έχει την ικανότητα να λάβει αποφάσεις που να στηρίζονται στις ανάγκες όλης της ανθρωπότητας.

Ο εργαζόμενος λαός της Κούβας *κάνουν* χρήση των καρπών της εργασίας τους για να εγγυηθούν την φροντίδα και την προληπτική ιατρική περίθαλψη προς σε όλους τους ανθρώπους στο νησί. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εκεί ξεκινούν για να σώσουν ζωές, και όχι να αποφασίσουν ποιος ή ποια θα μπει στον πάτο μιας ιεραρχικής λίστας σύμφωνα με τη «συννοσηρότητά» τους. Δεν πρόκειται για προϊόν ενός καλύτερα οργανωμένου συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά μια κατάκτηση της σοσιαλιστικής επανάστασης της Κούβας.

Οι εργάτες και οι αγρότες εξεγέρθηκαν και ανέτρεψαν την κυριαρχία του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ και αντικατέστησαν τη δικτατορία της κουβανικής καπιταλιστικής τάξης με μια *δική τους* κυβέρνηση, η οποία καθοδήγησε τους ανθρώπους του μόχθου να αναλάβουν αυτοί τον έλεγχο της καλλιέργειας της γης, των εργοστασίων και των τραπεζών.

Μέσα από έναν επαναστατικό αγώνα ανέπτυξαν την εργατική αλληλεγγύη, μετασχηματίζοντας στη διαδικασία αυτή τον ίδιο τους τον εαυτό. Ως διεθνείς μαχητές με πειθαρχία, θάρρος και με περηφάνεια έθεσαν την επανάστασή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Και προσφέρουν ένα ισχυρό παράδειγμα στους εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.